

Beste familie en vrienden,

Graag wil ik jullie vertellen, hoe we tot de oprichting van de stichting "Pro Lanka" zijn gekomen.

Toen ik 1999 voor de eerste keer met mijn gezin naar Sri Lanka op vakantie ging, had ik geen speciale verwachtingen. Ik verheugde me alleen op veel zon, zee en prachtige stranden.

Echter vanaf de eerste dag werd ik gefascineerd door het land en zijn vriendelijke, eenvoudige en tevreden bewoners. Maar hun armoede, ellende en onrechtvaardigheid wat betreft hun levensomstandigheden maakten mij steeds verdrietig.

Vanaf het begin wilde ik iets doen voor deze mensen. De eerste stap was de ondersteuning van een weeshuis. Dit doen we nu al vanaf 2000.

Na de grote zeeramp in december heb ik 6000 euro ingezameld. In maart ben ik met mijn dochter Dominique naar Sri Lanka gegaan. Met de giften hebben we van veel families het leven enigszins kunnen verbeteren.

- 3 families kregen een nieuw huis.
- 1 familie kreeg een perceeltje grond. Een duitse firma heeft zich bereid verklaard hierop een huis te bouwen.
- De oogoperatie van een familie vader werd betaald.
- Een kleuterschool gaven we knutselspullen cadeau.
- Voor een weeshuis hebben we de stroomrekening voor een half jaar betaald en we hebben voor een week voedsel geleverd.
- Voor een jonge vrouw (21 jaar) hebben we de verpleegstersopleiding gefinancierd.
- Voor een gezin hebben we bedden gekocht.
- Voor veel mensen, die nog in tentenkampen aan de kust wonen, hebben we voor voedsel gezorgd.



Als jullie meer willen weten over dit project dan kun je kijken op [www.prolanka.de](http://www.prolanka.de).

Na onze thuiskomst kregen we veel positieve reacties. Dit resulteerde in de oprichting van de stichting "ProLanka" op 5 mei 2005. De 13 leden van de stichting hopen nu nog beter hulp te kunnen bieden aan de behoeftige mensen in Sri Lanka.

Wat willen we in de toekomst gaan doen?

- We willen families ondersteunen, zodat de kinderen zich geestelijk en lichamelijk goed kunnen ontwikkelen.
- We willen mensen helpen om een menswaardig onderkomen te krijgen.
- Zieke mensen willen we financieel ondersteunen, zodat ze de adequate medische zorg kunnen krijgen.



Hiervoor hebben we jullie hulp nodig. Het zou fijn zijn als jullie ons willen ondersteunen met een regelmatige gift of in de vorm van een adoptie. Maar ook een incidentele gift is natuurlijk altijd welkom.



Wij verzekeren jullie dat geen euro verloren gaat en dat mensen die regelmatig een gift doneren regelmatig geïnformeerd worden. De administratieve kosten van de stichting worden door de leden zelf gedragen. Voor 20 euro per jaar kun je lid worden van onze stichting. Als lid van de stichting heb je natuurlijk medezeggenschap.

Veel gezinnen in Sri Lanka zijn hulpbehoevend. De familie vader is gestorven, is ziek, of heeft het gezin verlaten. Een alleenstaande vrouw krijgt geen enkele ondersteuning en moet voor 1 Euro per dag poetsen of in een textiel fabriek werken. Als vergelijk: een metselaar of een timmerman verdient 4 to 5 Euro per dag.

Van 1 Euro kan een moeder haar kinderen met moeite hun maag vullen. Melk en fruit is te duur. Deze gezinnen sturen vaak hun kinderen naar een weeshuis omdat ze zelf niet in staat zijn voor hun te zorgen. Wij kunnen, met jullie hulp, het mogelijk maken dat deze kinderen thuis kunnen opgroeien.

Als je interesse hebt in een adoptie van een gezin, dan kun je met 20 euro per maand een familie ondersteunen. Er kan rekening gehouden worden met jullie wensen bij de keuze van een gezin.

Jullie zullen regelmatig geïnformeerd worden d.m.v. foto's en verslagen over het wel en wee van jullie adoptie gezin.

Naast de adoptie willen we als stichting de woonsituatie van de families verbeteren en ervoor zorgen dat de kinderen een goede opleiding krijgen zodat ze later op eigen benen kunnen staan.

In augustus ga ik met 2 andere leden van de stichting naar Sri Lanka. De reiskosten zullen nu en ook in de toekomst door de leden zelf gedragen worden.

We zullen daar weer alle families bezoeken, die door ons ondersteund worden. Ter plekke krijgen we hulp van Sri Lankaanse vrienden, kleuterscholen en kerkelijke instellingen.

De hulp die we dan kunnen bieden is afhankelijk van jullie giften.

De mensen in Sri Lanka danken jullie hartelijk !

Carla Hermens



Spendenkonto: 4513 4008  
BLZ: 513 900 00  
Volksbank Giessen-Friedberg eG  
BIC: GENODE51G11  
IBAN: DE47 5139 0000 0045 1340 08

Vom Finanzamt Giessen als  
mildtätig anerkannt unter  
Steuernummer: 020 250 37193